

1

 **DE HOEKSTEEN**  
PASSIE VOOR GOD EN MENSEN

**Jaarthema 2020 – 2021:**  
**Israël en Wij**

**Start 22 maart 2021**  
**Daarna 4 (maandag) avonden**  
**Maandag 22 en 29 maart, 12 en 19 april 2021**

**Vorm: een soort boekbespreking**

**Boek:**  
**Israël in het hart van de Kerk**  
**Jezus in het hart van Israël**  
**Mark S. Kinzer**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

2

 **DE HOEKSTEEN**  
PASSIE VOOR GOD EN MENSEN

**Jaarthema 2020 – 2021:**  
**Israël en Wij**

**4<sup>e</sup> Lezing: Israël in het hart van de kerk**

**19 april Hoofdstuk 5: Blz.101 - 124 Israël naast de Ecclesia,  
Het getuigenis van de Romeinenbrief, met name Rom.8 en 9-11**

**Indeling 4<sup>e</sup> Zoom avond:**

**20:00 u.      Opening**

**+/- 21:00 u.    vragen?**

**+/- 21:15 u.    Afsluiting**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

3

 **DE HOEKSTEEN**  
PASSIE VOOR GOD EN MENSEN

**4<sup>e</sup> Lezing: Israël naast de Ecclesia,  
Het getuigenis van de Romeinenbrief**

**Blz.101-102 Rom.9 – 11 vormen de spil in de brief en wie de eerste verzen van H.Rom.9 en 11 leest, begrijpt niets meer van de zgn.**

**Vervangingsleer:**  
**Israël heeft afgedaan, de kerk is het nieuwe volk van God**

**Rom.11: 1** zou voldoende moeten zijn om deze leer als on-Bijbels te moeten verwerpen: **“God heeft Zijn volk niet verstoten!”**

Geloof en Rechvaardigmaking zijn de hoofdthema's, waarbij de aartsvaders, zoals Abraham als voorbeelden genoemd worden, waar begrippen als “Aanneming tot zonen, uitverkiezing,, heerlijkheid en voorkennis keer op keer betrekking te hebben op zowel Israël als op de hele Ecclesia.

In het bijzonder is het verband tussen Rom.8 en Rom.9-11 verrassend!

**Studie 3** ging over het **Messiaanse belijdende Israël** in het hart van de kerk, Paulus schrijft in Efeze niets over **het deel van Israël wat (nog) niet in Jeshua als Messias gelooft, Studie 4** gaat hier meer op in, in Rom.8 + 9 - 11

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



7



#### 4<sup>e</sup> Lezing: Het getuigenis van de Romeinenbrief

**Blz.111-114** 6 kernbegrippen, het verband tussen Rom.8 en deel 4 Rom.9-11

**Rom.11: 1-2** Voorkennis: ....dat Hij "tevorens gekend heeft" ...., verg. **Rom.8: 29-30** (en Ef.1: 5) **Het verband** tussen het tevorens gekende Israël en de tevorens gekende volgelingen van Jeshua.

Het tevorens kennen van Israël dat tot op heden hun Messias nog niet erkent

**Rom.9: 4-5** Uit het deel wat de Messias niet (h)erkende, kwam wel de Messias.

Let hierbij op "is en zijn", = in de Tegenwoordige Tijd (TT), **wie is/zijn dezen?**

(Ook hier weer in Rom.9: 5 "de vaders", eerder ook al bij Rom.4 +15 en H.11, als een **rode draad in de brief**, ze hebben alles te maken met de belofte aan de vaders, die bevestigd worden in de Messias Jezus)

**1<sup>e</sup> Begrip:** Rom.9: 4-5 **Aanneming tot zonen**, ook in Rom.8: 14-15 gebruikt

Diverse keren gebruikt voor volk Israël, dan weer voor de Ecclesia bestaande uit Joden en niet-Joden In Rom.8: 22-23 "zoonschap" gebruikt voor de Ecclesia in de toekomst, bij de verlossing van ons lichaam.

**Echter de "Aanneming tot zonen was tevorens al toegezegd aan Israël" Ex.4: 22, met het oog op de verbintenis met hun Messias.**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

8



#### 4<sup>e</sup> Lezing: Het getuigenis van de Romeinenbrief

**Blz.114-117 Rom.9: 4-5** **2<sup>e</sup> begrip:** de Shechinah, **hunner is de Heerlijkheid**

Dit refereert aan de heerlijkheid van God waar in de Tabernakel woonde

Let ook hier weer dat het staat **IS**, dus in de TT., dus **ook nú Israëls deel**, belofte

**Het verband met Rom.8, de heerlijkheid van God** in verband gebracht met de **Opstanding van Christus** en de verlossing van ons lichaam bij Zijn Wederkomst

In Rom.8: 16-17, 20 en 30 de Heerlijkheid is het einddoel van alles en wordt in verband gebracht met zowel de Ecclesia, als met het volk Israël toen en nu.

**3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> begrip:** **Rom.11: 28-29 Genadegaven en Uitverkiezing**

- Géén vijanden van God, maar vijanden van het Evangelie om uwentwil

- Wèl geliefden vanwege de vaders....

- Gods genadegaven en verkiezing zijn onberouwelijk

Opnieuw **verbanden met Rom.8: 31-33** ...met Hem **alle dingen** (is Charismata) **schenken** en vs.33 de **uitverkorenen** (wie durft ze te beschuldigen)

**De Genadegave en de Verkiezing** beiden voor Israël, bevestigd in Gods Zoon, waarin ook de Volken mogen delen in Dezelfde Messias

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

9



#### 4<sup>e</sup> Lezing: Het getuigenis van de Romeinenbrief

**Blz.117-119** **5<sup>e</sup> begrip:** **Rom.11: 29 Roeping van God aan Israël** is onherroepbaar, God komt er nooit op terug!

Opnieuw **verband met Rom.8: 28-30** "....Die Hij geroepen heeft...."

In Rom.8 zou je het individueel kunnen omarmen, in Rom.11 wordt Jezus niet genoemd, maar alles gekoppeld aan het volk Israël. We moeten dus **Rom.8 en**

**9-11 dus aan elkaar gekoppeld lezen**, dan wordt de rijkdom/betekenis zichtbaar

**6<sup>e</sup> begrip:** **Rom.11: 28 Liefde. Israël als volk, zijn geliefden vanwege de vaders**

Vanwege de Beloften die God gaf aan Abraham, Izaäk en Jacob in Gen.12: 1-3,

Gen.17: 20 en Gen.28: 13. Met name ook in Gen.22: 12 "de binding van Izaäk"

de Here zal voorzien op de berg Sion, daar wordt Gods liefde bevestigd in de

Messias. Verbindt de liefde uit Rom.11: 28 met Gods liefde, bezongen in Rom.8:

35-39 Gods liefde voor Israël is geworteld in de Messias.

Gods liefde in de Messias, Zijn liefde voor allen die in Christus zijn, is nauw

verbonden met Gods liefde voor Israël, ze komt uit Hetzelfde hart.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

10



#### 4<sup>e</sup> Lezing: Het getuigenis van de Romeinenbrief

Blz.119-121 Nog een paar begrippen

De **Eerstelingen als garantie voor heel Israël**, ook van belang in de verbinding tussen Rom.8 en 9-11

Binnen het volk Israël is in zekere zijn een onderverdeling:

- Israëli als Paulus, die de Messias Jezus hebben leren kennen en er zich van bewust zijn dat Israëls identiteit nauw met Jeshoea verbonden is.
- Israëli die dit inzicht nog niet herkennen.

Voor Israëli als Paulus en Kinzer die tot geloof in Jeshoea zijn gekomen, gebuikt Paulus het begrip "Eerstelingen" in Rom.11: 16 (een begrip uit de oogst)

Paulus brengt dit enerzijds ivm.Rom.11: 5 → het gelovige overblijfsel is dat deel wat als priesters, voorbidders, dienst doet tbv. de anderen, als het gehele volk bij God te vertegenwoordigen.

In Rom.8: 23 gebruikt Paulus anderzijds parallel, dat zij de Geest als eerste gave ontvingen als garantie voor de uiteindelijke verlossing van het lichaam.

Zo ziet Paulus de Eerstelingen als garantie voor de verlossing van heel Israël in Rom.11: 26 en impliceert daarmee zelfs de verlossing van de hele schepping in Rom.8: 21! Hier zien we dat Rom.8 en 9-11 met elkaar verboden zijn.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

11



#### 4<sup>e</sup> Lezing: Het getuigenis van de Romeinenbrief

Blz.121-122 Het verband tussen Rom.8: 32, wat terugverwijst naar Izaäk in Gen.22. en Rom.11: 21 een gewaagd verband!

Het niet aanvaarden van Jezus door het Joodse volk in de eerste eeuw na Chr., heeft wellicht meer te maken, in bepaalde zin, met het offer van Jezus zelf.

In Rom.11: 28 zegt Paulus, dat het ongelovige deel van Israël "vijanden om uwentwil" zijn. Is dit soms het plan van God, dat het niet volledig ingaan van Israël te maken heeft met de heidenen, tegelijk lijden voor Israël betekent?!

Jezus' afwijzing deed Hem lijden, maar het volk lijdt ook onder afwijzing.

1 Jezus' dood aan het kruis, Zijn afwijzing is ook de weg van Israël in haar afwijzing,

2 de opstanding van Jezus is ook de weg naar herstel van heel Israël Hij zal de goddeloosheid van Jacob afwenden Rom.11: 26, en

3 Jezus' Koningschap zal ook Israëls deel zijn in de wereldregering vanuit de Troon in Jeruzalem.

Rom.11: 33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en kennis Gods....

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

12



#### 4<sup>e</sup> Lezing: Het getuigenis van de Romeinenbrief

Blz.122-123 De Rom.brief vertelt het verhaal van de Aartsvaders en de wijze waarop de Belofte aan hen verwezenlijkt wordt in en door Jezus.

In de hele cultuur van Abraham, in Gen.26:5 die naar God luisterde, werd via Izaäk en Jacob, werd Israël de draagster van de Belofte, in Jezus zich verwezenlijkt in **Israël zelf als volk en** in het Lichaam van Christus, de **Ecclesia Kinzer**: nòch de leer die de **verkiezing van Israël vasthoudt** maar "Israël en de Kerk" noemt, nòch nog de zgn. vervangingsleer die zegt de Kerk is Israël, dekt de lading geheel.

De boodschap uit de Efeze- en de Romeinenbrief zijn toch wat **ingewikkelder**.

Deze brieven geven aan dat het Joodse volk altijd verbonden was met hun Messias Jezus en dat nog steeds is, Rom.11: 28 "naar de verkiezing zijn zij **ook nu** geliefden" en daaruit voortvloeiend als eerstelingen ook nooit los gezien kan worden van Israël als baarmoeder waaruit de Ecclesia voortkwam en blijvend onderdeel van is.

**Dit vraagt een bepaalde houding een commitment** van de Ecclesia, een zich tot elkaar aangetrokken zijn, de onlosmakelijke verbintenis, enerzijds met de eerstelingen van het volk 'naar het Evangelie', anderzijds met het hele volk, 'naar de verkiezing'.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### 4<sup>e</sup> Lezing: Het getuigenis van de Romeinenbrief

**Blz.123-124** Slot / Naschrift

Dankbaar voor de kans die Kinzer kreeg.

Het zijn de zeer beknopte weergave van de 4 uitgebreide werken

Wie meer wil lezen zien de boekenlijst van Mark S. Kinzer, te beginnen met die uit 2005: "'ostmessionary Messianic Judaism', dit is de beste introductie op Kinzer's ontwikkeling in zijn denken

Tevens een aanrader van Kinzer:

'Israël's Messiah and the People of God' (door Jennifer Rosner een Messiaans Joodse theologe)

- Verder ontwikkeld zich ook veel NL. literatuur op dit gebied, op blz.173-174 een lijst van boeken van bekende schrijvers.

- Op blz.175-180 Engelse literatuur

- Op blz.181-182 aanbevolen websites

---



---



---



---



---



---



---